



KETI KOTI 1863-2013

VAN SLAVERNIJ NAAR BEVRIJDING

Een leerrijke conferentie vol ontmoetingen!

- ⇒ *Luisteren naar elkaar*
- ⇒ *met elkaar eigen verhalen en gevoelens delen*
- ⇒ *met elkaar kijken naar ons verleden en naar onze toekomst*

Van 19 tot 21 oktober 2012 kwamen 80 mensen uit de Europees Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente in Mennorode (Elspeet) bij elkaar. Het thema was het slavernijverleden en de zending van de Broedergemeente. Het weekend was rijk aan echte ontmoetingen en gesprekken over eigen ervaringen:

De inleidingen van dr. Hans Breeveld, ds. Edgar Loswijk, prof. em. Humphrey Lamur en drs. Ruth Dors gaven inzichten vanuit een sociologisch, theologisch en historisch perspectief.

Voor veel deelnemers veranderde het beeld van de EBG in het verleden: zowel de goede als ook de moeilijke hoofdstukken uit de geschiedenis kwamen aan de orde.



En toch was het niet een geschiedenis uit het verre verleden!

Mensen met diverse achtergronden deelden op het podium hun persoonlijke ervaringen en hun gedachten over de geschiedenis en haar betekenis vandaag. Op het podium zaten Hardley Mijns, Hans-Beat Motel, Hans Breeveld, Sandew Hiira, Irene Jangali-Bidjai, Theo Kasanmoeseni en dr. Arjan Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Bemoedigd door hun openheid kwamen ook verhalen van de deelnemers naar voren. Zo kregen de verschillende ervaringen, meningen en gevoelens aandacht en respect.

In werk- en gespreksgroepen werd van gedachte gewisseld over hoe de huidige relaties tussen de nazaten van tot slaaf gemaakten en slaafhouders nog steeds beïnvloed worden door het verleden. Er werden concrete actiepunten genoemd en vastgehouden die in gemeenten en in de kerk aandacht moeten krijgen en in de samenleving aan de orde gesteld moeten worden.

Met een gezamenlijke eredienst onder leiding van ds. Rhoinde Mijns-Doth en ds. Stefan Bernhard werd de conferentie afgerond.

Alhoewel er van afronden eigenlijk geen sprake kan zijn. Want men constateerde: Er valt nog veel te bespreken. Maar deze conferentie was een bemoedigend begin!