

MIJN PERSOONLIJKE REACTIE:

“Ik voel me vereerd, om als iemand van Aziatische afkomst uitgenodigd te worden voor de conferentie. Als nazaat van één van de Javaanse immigranten heb ik mijn persoonlijk verhaal mogen vertellen en dit te plaatsen in het historisch context van de slavenhandel en de slavernij, bijna 150 jaar geleden.



Rekeninghoudend met de beschikbare tijd per spreker, heb ik mij inderdaad beperkt tot mijn persoonlijk verhaal. Heel summier heb ik verteld over:

- werving van contractarbeiders in Indonesië overtocht naar Suriname
- omstandigheden op de boot
- leef- en werkomstandigheden op de plantages
- mijn eerste kennismaking met de Evangelische Broedergemeente in Suriname(lagere school, Muloschool)
- over de slavenhandel/slavernij: nagenoeg en alleen door de geschiedenislessen en geschiedenisboeken op school en de 1-julivieringen
- hoewel bij de Javaanse contractarbeiders geen sprake was van slavenhandel/slavernij (in 1863 al afgeschaft), zijn er wel parallellen te trekken. Denk aan de werving(ronselen, valse voorwendsel), onmenselijke omstandigheden op de boot, zeer slechte leef- en werkomstandigheden op de plantages, zeer onbenullige beloning enz.
(De immigratie van Javaanse contractarbeiders is in 1890 begonnen en heeft tot 1939 geduurd).



- mijn verhaal heeft weliswaar een persoonlijk karakter, maar de geschiedenis heeft mij ook andere perspectieven voorgeschoteld. Dit heb ik op de conferentie mogen ervaren.

Mijn welgemeende complimenten aan de organisatoren van de conferentie.
Proficiat!

Theo Kasanmoeseni